

“ OP LIEFDE GEBOUWD ”

woorden die trouw toezeggen en om vertrouwen vragen
MATERIAAL voor HET BRUIDSPAAR
om een huwelijksliturgie samen te stellen



VEELGELUK!

Geacht bruidspaar

De map die nu voor jullie ligt is bedoeld om de inzegening van jullie huwelijk in de kerk zo goed mogelijk voor te bereiden. De hoeveelheid materiaal schrikt misschien een beetje af, maar wanneer jullie deze map stap voor stap doornemen, dan valt het allemaal wel mee, en zal het jullie lukken om een mooie persoonlijke en tegelijkertijd ook inhoudelijk goede en verantwoorde viering samen te stellen.

Een trouwdienst bestaat uit de volgende onderdelen, tevens de 'rubrieken' in deze map:

A. VOORBEREIDING

B. DIENST VAN HET WOORD

C. DE INZEGENING VAN HET HUWELIJK

1. inleiding
2. trouwbelofte (de 'vragen') = bevestiging van het huwelijk
3. uitwisseling van de ringen (indien gewenst)
4. de eigenlijke inzegening van het huwelijk

D. DIENST VAN HET ANTWOORD

E. ZEGEN

Ga als volgt te werk: kies bij elk onderdeel uit wat je aanspreekt. Het mag ook uit andere bronnen zijn; overleg dan wel met de predikant in kwestie. Bedenk ook vast of je familie of vrienden wilt laten lezen (een gebed, een gedicht, de bijbellezing). In deze map vinden jullie een los blad waar alle onderdelen van de liturgie onder elkaar staan. Jullie kunnen dit blad gebruiken om in te vullen en te zien of jullie niets vergeten zijn.

Wat betreft de liederen: in deze map zijn geen liederen opgenomen. Bedenk alvast of je sa-
menzang wilt - met orgelbegeleiding - en / of een koor of een zanggroepje (dit wel zelf rege-
len!).

Een mooi moment is het aanreiken van de huwelijksbijbel door de ouderling. Dit gebeurt na het (eventueel) aansteken van de huwelijkskaars. Deze bijbel zoeken jullie uit in overleg met jullie (wijk-)ouderling. Kies vooral een vertaling of uitvoering die jullie zelf mooi vinden!

Ik hoop dat alles duidelijk is. Bij eventuele vragen of onduidelijkheden kunnen jullie altijd con-
tact opnemen met jullie dominee. Wij hopen dat, mede door het gebruik van deze map, jullie
huwelijksdag onvergetelijk mag worden en dat je er nog jaren met plezier en dankbaarheid
aan terug zult denken.

VEEL SUCCES ERMEE !

Ds. Hans Hinkamp,
Dijkstraat 17
7131 DM Lichtenvoorde
tel. 0544 - 371409
email: hans@hinkamp.info

P.S. Laat een concept van de liturgie altijd even zien voordat jullie het boekje laten drukken.

LITURGIE VOOR DE INZEGENING VAN EEN HUWELIJK

De liturgie kan er als volgt uitzien:

orgelspel of andere muziek

bruidspaar komt binnen

A. VOORBEREIDING

woord van welkom

bemoediging en groet ('onze hulp...')

lied

gebed

lied

B. DIENST VAN HET WOORD

bijbellezing

(lied)

preek

lied

C. DE INZEGENING VAN HET HUWELIJK

1. inleiding

2. trouwbelofte (de 'vragen') = bevestiging van het huwelijk

3. uitwisseling van de ringen (indien gewenst)

4. de eigenlijke inzegening van het huwelijk

lied ('toezingen van het bruidspaar')

(huwelijkskaars)

overhandigen huwelijksbijbel

D. DIENST VAN HET ANTWOORD

gebeden

collecte

slotlied

E. ZEGEN

felicitaties

A. VOORBEREIDING

Dit gedeelte van de dienst wordt doorgaans ingevuld door de voorganger. Maar natuurlijk is er in overleg met de predikant ook ruimte voor een eigen inbreng. Zo kan het woord van welkom ook gedaan worden door (bijvoorbeeld) het bruidspaar zelf. De bemoeiding en groet ('Onze hulp is in de naam van de Heer...') wordt wel altijd door de voorganger uitgesproken.

Wat betreft het openingsgebed: het ligt voor de hand dat dit (als een eerste woord direct gericht tot God) allereerst een dankgebed en een gebed om een zegen over de dienst is. Aangezien de keuze van de liederen voor velen geen alledaagse bezigheid is is het verstandig om dit goed te overleggen met de predikant. Denk daarbij aan wat je op deze dag (en op dat moment in de viering) tot uitdrukking wilt brengen maar denk er ook aan hoe dit bij anderen over kan komen. Je kunt met de keus van de liederen de viering een eigen klankkleur meegeven. Er kan veel, maar er zijn ook grenzen!

B. DIENST VAN HET WOORD

Na de voorbereiding volgt de dienst van het Woord en gaan we luisteren naar verhalen uit de Bijbel, Kies één of twee lezingen, bijvoorbeeld:

1. Genesis 1,26-28.31a God schiep de mens naar zijn beeld. De mens kreeg als opdracht vruchtbaar te zijn en verantwoordelijkheid te dragen voor de schepping.
2. Genesis 2,18-24 Man en vrouw zijn geschapen om elkaars aanvulling te zijn en om samen verantwoordelijk te zijn.
3. Genesis 12, 1-9 Wij lezen hier hoe God aan Abraham de belofte doet dat hij een groot nageslacht zal zien. Abraham die God geloofde deed wat de Heer van hem verlangde.
4. Psalm 8 Deze psalm bezingt grootsheid en de nietigheid van de mens als mede de unieke plaats die God aan hem en aan haar gegeven heeft
5. Psalm 139, 1-6.13-17 Deze psalm doet ons inzien dat God alles van ons weet omdat Hij het is die ons geschapen heeft en ons kent, beter dan wij onszelf kennen. Voor Hem hoeven we dan ook niets verborgen te houden.
6. Hooglied 2, 8-10.14.16a; 8,6-7a Sterk als de dood is de liefde.
Oude poezie die gloednieuw en hoogst actueel is
7. Prediker 3, 1-13 Deze passage uit het mooie boek Prediker maakt heel duidelijk dat alles in het leven zijn tijd heeft en men niets moet overhaasten. Maak je geen zorgen, want God zal overal in voorzien.
8. Romeinen 12, 9-18 In deze passage uit de Romeinenbrief geeft Paulus een aantal praktische aanwijzingen hoe je als christen met mensen - en zeker ook met je partner - moet omgaan.
9. Korinthiërs 13, 1-8a Een loflied op de liefde; een liefde die openstaat voor velen. In een christelijke gemeenschap heeft iedereen zijn eigen gave om de gemeenschap mee op te bouwen. Zonder de liefde dienen zij tot niets.
10. Efeziërs 4, 1-6 Paulus doet een beroep op ons om te leven zoals God dat van ons vraagt. Dit is een leven in liefde en eenheid, zonder problemen en ruzies.
11. Efeziërs 5, 2a.25-32 Paulus spreekt hier van de liefde tussen Christus en zijn kerk. Hij ziet het huwelijk tussen man en vrouw als een afspiegeling van deze liefde.
12. Filippenzen 4, 4-9 In deze passage spoort Paulus ons aan vast te houden aan wat goed is en de deugd in de praktijk te brengen. Dan zal de God van de vrede met ons zijn.
13. Kolossenzen 3, 12-17 Verdraagzaamheid, vergeving, nederigheid, zachtheid, geduld: het zijn allemaal kenmerken van de manier hoe christenen met elkaar omgaan. Al het goede dat we doen, doen we in zijn Naam en dan zal er vrede in ons hart en onze relatie met anderen heersen.
14. 1 Johannes 4, 7-12 Liefhebben wordt zichtbaar in concrete daden; daaraan kan men zien dat wij thuishoren bij God. Het eerste gebod is God liefhebben en het tweede gebod daaraan gelijk is je naaste liefhebben als jezelf.

15. Mattheüs, 5, 1-12a Trouwen in de kerk: je wilt je levensweg verbinden aan de weg van Jezus Christus. Een weg van geluk, soms door diepe dalen heen. Liefde is de volheid van Gods levenswet. Gelukkig zijn zij die deze wet volgen zoals die door Jezus verwoord is in de acht zaligsprekingen. Een boodschap van God om in alle omstandigheden gericht te blijven op het goede.
16. Mattheüs 5, 13-16 Jezus spoort ons aan zout te zijn; dat wil zeggen dat volgelingen van Jezus het bederf van het leven tegen moeten gaan en moeten zorgen dat het leven 'smakelijk' blijft. Ook worden we aangespoord om licht te zijn; dat wil zeggen dat we uitzicht moeten bieden op een leefbare en heldere wereld, aan mensen in nood.
17. Mattheüs 7, 21.24-29 Wie een huis bouwt zonder fundamenten, zal er niet lang in kunnen wonen. Jezus vergelijkt hier twee typen mensen. De één bouwt op fundamenten, de ander niet. De één zal stevig staan, de ander zal vallen. Deze lezing vraagt op welke fundamenten wij staan en hoe we daarop verder kunnen bouwen.
18. Mattheüs 6, 25-34 Maak je niet bezorgd om je leven. Kijk naar de vogels in de lucht en naar de lelies in het veld. Zij zorgen niet en krijgen toch wat ze nodig hebben. Zo zal God ook voor ons zorgen.
19. Mattheüs 19, 3-6 Liefde is bestemd om te duren. Liefde mag niet beschadigd worden. Liefde doet groeien tot eenheid.
20. Marcus 12, 28-34 Wat is het belangrijkste in ieders bestaan ? Wat behoort in ons leven de diepste drijfveer te zijn ? Liefde tot God, die Eén is, en liefde tot onze naaste.
21. Lucas 8, 4-15 Jezus spreekt hier over het horen van het Woord van God. Het is niet vanzelfsprekend dat het Woord altijd in goede aarde valt. Vaak zijn we zo druk met de zorgen en beslommeringen van dit leven dat we niet of nauwelijks aan God en zijn Woord toekomen
22. Johannes 2, 1-11 Op een bruiloft maakt Jezus een begin met de tekenen van het Rijk van zijn Vader: liefde en vreugde in overvloed.
23. Johannes 15, 9-17 Liefde is niet alleen een gave die je overkomt, het is ook een opdracht om daadwerkelijk lief te hebben.
24. Johannes 17, 20-23 Op de laatste avond van zijn leven bidt Jezus om eenheid tussen zijn leerlingen. Als christenen mogen wij ons daar ook toe rekenen: ook wij moeten één zijn.

C. TEKSTEN BIJ EEN HUWELIJSINZEGENING

Vanouds werd in de kerk een formulier gelezen waarin de betekenis van het huwelijk wordt uitgelegd. Tevens is dit een zinvolle inleiding op de eigenlijke bevestiging en inzegening. Tegenwoordig is daarin veel variatie mogelijk. Je kunt als bruidspaar zelfs je eigen tekst schrijven!

Hier volgen enkele mogelijkheden voor elk van de onderdelen:

1. INLEIDING
2. TROUWBELOFTE (DE 'VRAGEN') = BEVESTIGING VAN HET HUWELIJK
3. UITWISSELING VAN DE RINGEN (INDIEN GEWENST)
4. INZEGENING VAN HET HUWELIJK

1. INLEIDING

inleiding a

Wij zijn als gemeente bijeen om het huwelijk van en voor Gods aangezicht te bevestigen en om met hen en voor hen Zijn zegen te vragen. De kerk van Jezus Christus belijdt dat het huwelijk een door God geschonken mogelijkheid is: een gemeenschap voor het gehele leven, waarin het aan twee mensen gegeven is elkaar te verblijden en te dienen, waarin zij liefde en trouw, hulp en toewijding mogen schenken en ontvangen, in voorspoed en tegenspoed. Zo is hun verbondenheid met elkaar een gelijkenis van het verbond tussen Christus en Zijn gemeente.

Levend in dit verbond en in het verbond met elkaar zullen zij elkaar in liefde toebehoren en in alle dingen trouw terzijde staan, - de kinderen, die aan hun zijn toevertrouwd, voorgaan in het leven met de Heer en Zijn gemeente, - als man en vrouw hun opdracht in de samenleving aanvaarden en op en staan voor verantwoordelijkheden buiten eigen huis.

Bruid en bruidegom, zoals Christus en de gemeente elkaar liefhebben, zo zullen jullie elkaar liefhebben. Zoals Christus zich voor Zijn gemeente heeft gegeven, mogen jullie elkaar dienen, in wijsheid met elkaar samenleven en leren elkaar te aanvaarden en te vergeven. Alle dingen zullen

jullie met elkaar delen zonder elkaar de vrijheid te ontnemen: in alle omstandigheden zullen jullie elkaar terzijde staan zonder de ander te overheersen of slaafs te volgen. In trouw aan de Heer en op weg naar Zijn toekomst mogen jullie gedragen worden door Zijn liefde en vrede om - samen te zorgen voor elkaar en voor wie jullie toevertrouwd zijn - samen te verstaan dat jullie deel uitmaken van een grotere gemeenschap en zoeken naar de wijze waarop jullie daaraan jullie bijdrage kunnen leveren.

Zo mogen wij het huwelijk aangaan in eerbied en dankbaarheid voor wat ons door de Heer daarin gegeven wordt. En waar wij ook in het huwelijk en gezin deel hebben aan tegenspoed en leed, schuld en zonde, kunnen wij verzekerd zijn van de trouw van God en daarin vreugde en bemoediging vinden. In de diepe zekerheid van de liefde en in vertrouwen willen jullie 'ja' zeggen tot elkaar. Hoe zou je elkaar kunnen verzekeren van je trouw, een leven lang - tenzij met Gods hulp, in overgave aan Zijn liefde, die nooit zal vergaan. Daarom roepen wij God aan in geloof en blijdschap en bidden samen voor jullie:

*Heer onze God, die ons geschapen hebt om voor elkaar te leven
sta deze mensen bij met Uw geestkracht
opdat zij op U hun vertrouwen blijven stellen
en zich overgeven aan Uw liefde en genade
levend in de gemeenschap als man en vrouw
in geloof, hoop en liefde. AMEN.*

inleiding b

..... en, om trouw te zijn aan elkaar, om elkaar tot genade te zijn, om elkaar te dragen, te bevestigen, om te groeien aan elkaar, daarom mogen jullie je aan elkaar verbinden. Heb elkaar lief, maar maak van de liefde geen knellende band. Zing en dans tezamen en wees blij, maar blijf ook jezelf, zoals de snaren van een gitaar op zichzelf zijn, ook al doortrilt hen dezelfde muziek.

Laten er tussenruimten zijn in je tezamen zijn, laat de wind des hemels tussen je dansen, Gods Geest, om elkaar te bemoedigen in een niet aflatende inzet tegen onrecht opdat er trouw aan de aarde mag ontspruiten, tot weldaad voor mensen, opdat er recht mag geschieden, zodat recht en vrede elkaar zullen mogen kussen zoals jullie elkaar kussen.

Jullie mogen je in Gods Naam aan elkaar verbinden, om te leven in vertrouwen op God, die het leven van mensen omvat, zodat je nu al mag zingen en dansen, genietend van het goede, om te leven in vrede, als Hij alle onrecht heeft teniet gedaan, en wij mensen eindelijk mensen zijn. Daarom roepen wij God aan in geloof en blijdschap en bidden samen voor jullie:

*Heer onze God, die ons geschapen hebt om voor elkaar te leven
sta deze mensen bij met Uw geestkracht
opdat zij op U hun vertrouwen blijven stellen
en zich overgeven aan Uw liefde en genade
levend in de gemeenschap als man en vrouw
in geloof, hoop en liefde. AMEN.*

inleiding c

Wij zijn als gemeente, familie en vrienden bijeen om het huwelijk van en voor Gods aangezicht te bevestigen en om met hen en voor hen Zijn zegen te vragen.

Bruidegom en bruid, jullie hebben elkaar ontmoet, zijn van elkaar gaan houden en hebben voor

elkaar gekozen. Dit geluk brengt jullie in de diepte van het leven - het raakt de grond van ons bestaan. Zo geloven wij dat God de mens geschapen heeft als man en vrouw en dat de liefde de vervulling is van het bestaan, de zin van het leven. Zo zijn jullie voor elkaar bestemd en heeft Hij jullie - in elkaar - een mens gegeven om voor te leven.

Dit willen jullie bevestigen door jullie huwelijk, het samenleven als man en vrouw, verbonden met

lichaam en ziel. Om zo elkaars allernaaste en hulp te zijn. Nu jullie elkaar gevonden hebben, willen jullie je met hart en ziel voor elkaar inzetten. Wees bereid om elkaar te nemen zoals je bent.

Hoe zou een mens anders aan de hoogste verwachting van liefde kunnen beantwoorden?

Aanvaardt elkaar daarom zoals God ons aanvaardt. Geef de ander de vrijheid om zichzelf te zijn.

In de liefde kunnen wij worden zoals we bedoeld zijn. Wees elkaars steun en toeverlaat in alles wat jullie zal overkomen. In de diepe zekerheid van de liefde en in vertrouwen willen jullie 'ja' zeggen tot elkaar. Hoe zou je elkaar kunnen verzekeren van je trouw, een leven lang -

tenzij met Gods hulp, in overgave aan Zijn liefde, die nooit zal vergaan. Daarom roepen wij God aan in geloof en blijdschap en bidden samen voor jullie:

*Heer onze God, die ons geschapen hebt om voor elkaar te leven
sta deze mensen bij met Uw geestkracht
opdat zij op U hun vertrouwen blijven stellen
en zich overgeven aan Uw liefde en genade
levend in de gemeenschap als man en vrouw
in geloof, hoop en liefde. AMEN.*

inleiding d

Aan het begin van het nieuwe jaar werd er eeuwen geleden op het tempelplein van Jeruzalem een lied gezongen. Een lied van hemel en aarde, een lied van God, Die sprak: licht, aarde, mens... En de mens samen, als man en vrouw, naar Zijn beeld en gelijkenis.

..... en, jullie hebben elkaar gekozen om dat geheim te delen: brood te zijn voor elkaar, een dak boven het hoofd, grond onder de voeten; samen een wereld, warm en woonbaar, waarin het liefhebben wordt geoefend met alle kracht, met heel het hart, met alle verstand. Zo heeft God jullie bedoeld: man en vrouw, om voor elkaar te leven: liefdevol en feestelijk, trouw en barmhartig, vindingrijk en speels. Een kern van leven, die zegen uitstraalt en in kerk en samenleving meebouwt aan de leefbaarheid van de aarde; een levend teken van wat Hij met mensen voorheeft.

Daarom willen jullie hier, ten overstaan van God en in deze kring van getuigen met ja-woord en ringwisseling bevestigen dat jullie in deze geest elkaar gelukkig willen maken, levenslang, onvermoeibaar; en dat jullie willen dienen tot het geluk van een wereld die nieuw moet worden. Daarom roepen wij God aan in geloof en blijdschap en bidden samen voor jullie:

*Heer onze God, die ons geschapen hebt om voor elkaar te leven
sta deze mensen bij met Uw geestkracht
opdat zij op U hun vertrouwen blijven stellen
en zich overgeven aan Uw liefde en genade
levend in de gemeenschap als man en vrouw
in geloof, hoop en liefde. AMEN.*

Inleiding e

..... en, jullie zijn gekomen om voor de Allerhoogste jullie trouw aan elkaar te betuigen; om voor God en de mensen elkaar jullie leven toe te zeggen. Jullie hebben elkaar ontmoet, zijn van elkaar gaan houden en hebben voor elkaar gekozen. Dit geluk brengt jullie in de diepte van het leven en raakt de grond van het bestaan.

Zo geloven wij, dat God de mens geschapen heeft als man en vrouw en dat de liefde de vervulling is van het bestaan, de zin is van het leven. Zo zijn jullie voor elkaar bestemd en heeft Hij jullie in elkaar een mens gegeven om voor te leven. Daarom is het huwelijk het samenleven van man en vrouw, verbonden met lichaam en ziel, om zo elkaars allernaaste en hulp te zijn.

Nu jullie elkaar gevonden hebt, willen jullie je dan met hart en ziel voor elkaar inzetten. Weest bereid elkaar te nemen zoals je bent. Hoe zou een mens aan de hoogste verwachting van de liefde kunnen beantwoorden? Aanvaardt elkaar daarom zoals God ons aanvaardt - ook al hebben wij het er niet naar gemaakt: Is de vergeving niet het geheim van de liefde die blijft? Geef de ander de vrijheid om zichzelf te kunnen zijn. In de liefde kunnen wij worden zoals wij bedoeld zijn. Weest elkaars steun en toeverlaat in alles wat jullie zal overkomen. En indien jullie het leven zullen mogen geven aan nieuwe mensen op deze aarde: leef dan zo samen in jullie gezin, dat jullie kinderen in de zin van het leven kunnen geloven om de wil van de liefde van God en de mensen. Sta niet alleen voor elkaar in, maar ook voor andere mensen.

In de diepe zekerheid van de liefde, en in vertrouwen, willen jullie 'ja' zeggen tegen elkaar. Hoe zou je elkaar kunnen verzekeren van je trouw een leven lang tenzij met Gods hulp, in overgave aan Zijn liefde, die nooit zal vergaan. Daarom roepen wij God aan in geloof en blijdschap en bidden samen voor jullie:

*God, Die ons geschapen hebt om voor elkaar te leven
sta deze mensen bij met Uw geestkracht
opdat zij hun vertrouwen op U blijven stellen en zich overgeven aan Uw genade
levend in de gemeenschap als man en vrouw, in geloof, hoop en liefde. AMEN.*

inleiding f.

Wij zijn als gemeente bijeen om het huwelijk van en voor Gods aangezicht te bevestigen en om met hen en voor hen Zijn zegen te vragen.

Bruid en bruidegom, jullie hebben elkaar ontmoet, zijn van elkaar gaan houden en hebben voor elkaar gekozen. Dit geluk brengt jullie in de diepte van het leven en raakt de grond van het bestaan. Zo geloven wij, dat de liefde de vervulling is van het bestaan, en de zin van het leven. Zo zijn jullie voor elkaar bestemd, zo heeft God jullie een mens gegeven om voor te leven. Dit willen jullie bevestigen door jullie huwelijk, het samenleven als man en vrouw, verbonden met lichaam en ziel, om zo elkaars allernaaste en hulp te zijn.

Nu jullie elkaar gevonden hebben, willen jullie je dan met hart en ziel voor elkaar inzetten. Wees bereid elkaar te nemen zoals je bent. Hoe zou een mens anders aan de hoogste verwachting van de liefde kunnen beantwoorden? Aanvaard elkaar daarom, zoals God ons aanvaardt. Geef de ander de vrijheid om zichzelf te zijn. In de liefde kunnen wij worden zoals we bedoeld zijn. Wees elkaars steun en toeverlaat in alles wat jullie zal overkomen.

In de diepe zekerheid van de liefde, en in vertrouwen, willen jullie 'ja' zeggen tot elkaar. Hoe zou je elkaar kunnen verzekeren van je trouw, een leven lang, tenzij met Gods hulp, in overgave aan Zijn liefde die nooit zal vergaan. Daarom roepen we God aan in geloof en blijdschap, en bidden we samen voor jullie:

*Heer onze God, die ons geschapen hebt om voor elkaar te leven
sta deze mensen bij met Uw geestkracht
opdat zij op U hun vertrouwen blijven stellen
en zich overgeven aan Uw liefde en genade
levend in de gemeenschap als man en vrouw
in geloof, hoop en liefde. AMEN.*

inleiding g. (tekst: Sytze de Vries)

Door voor elkaar te kiezen, weten wij ons ook voor elkaar bestemd. Zo heeft God mensen gewild: uit liefde gemaakt, als een geschenk voor elkaar, dat het leven vult en zin geeft. Door voor elkaar te blijven kiezen, keer op keer, leren wij betrouwbaar te zijn. Want trouw is het liefste dat God zelf ons geven wil.

Door opnieuw voor elkaar te kiezen, wanneer wij elkaar uit het hart dreigen te verliezen, leren wij vergeven, het leven te helen, en de toekomst open te houden. Want blijvende toekomst is het heilzaamste wat God ons geven wil. Wij noemen het leven van God gegeven. In zijn lange verhaal met mensen ontdekken wij wegen waarlangs ook ons samenleven tot echte bloei komt.

Gaandeweg ontdekken wij wat het zeggen wil: voor elkaar bestemd te zijn, op liefde gebouwd, de liefde van elkaar, van ieder mens, met wie wij het leven delen.

Ook jullie, en, mogen je geroepen weten tot deze bestemming. Daarom vraag ik je om hier – hardop en ronduit – voor God en zijn gemeente, met wie je lief zijn als getuigen, elkaar je trouw voor deze én komende dagen toe te zeggen: (zie onder 2, de belofte...)

2. TROUWBELOFTE (DE 'VRAGEN')

trouwbelofte a

Wil het bruidspaar opstaan en elkaar de rechterhand geven

..... , verklaar jij hier voor God en zijn gemeente, dat je genomen hebt en neemt tot je vrouw :....., en beloof je dat je haar nimmer zult verlaten, in goede noch kwade dagen, in rijkdom noch armoede, in ziekte noch gezondheid, tot de dood jullie zal scheiden; dat je haar in liefde zult

leiden en beschermen, zoals een godvrezend man aan zijn wettige vrouw verschuldigd is; dat je heilig met haar zult leven, haar trouw houdende in alle dingen overeenkomstig het heilig evangelie? Wat is daarop uw antwoord?

. , verklaar jij hier voor God en zijn gemeente, dat je genomen hebt en neemt tot je man:, en beloof je dat je hem in liefde zult dienen en helpen en dat je hem nimmer zult verlaten, [in goede noch kwade dagen, in rijkdom noch armoede, in ziekte noch gezondheid, tot de dood jullie zal scheiden] dat je heilig met hem zult leven, hem in alle dingen trouw en geloof houdende; zoals een vrome en getrouwe vrouw aan haar wettige man verschuldigd is, overeenkomstig het heilig evangelie? Wat is daarop uw antwoord?

Trouwbelofte b

– geef elkaar de rechterhand als teken dat jullie elkaar willen vasthouden – heel je leven lang, en geef antwoord op de volgende vragen:

..... en, willen jullie elkaar helpen om je eigen roeping in dit leven dieper te verstaan

en daaraan te beantwoorden. Die roeping is: elkaar liefde en trouw bewijzen in goede en kwade dagen, in rijkdom en armoede, ziekte en gezondheid Die roeping is ook: dat je elkaar tot verantwoording roept en verantwoordelijkheid draagt voor wie er aan jullie zorgen wordt toevertrouwd.

Die roeping is tenslotte: dat je je inzet voor de samenleving en wereld waar je deel van bent, en je laat gezeggen door de richting die het evangelie wijst.

Willen jullie ieder voor zich en ook samen met alle kracht en wijsheid je gegeven die roeping trachten te volgen?

....., wat is daarop je antwoord?

....., wat is daarop je antwoord?

Trouwbelofte c

Geef elkaar dan nu de rechterhand

als teken en bevestiging dat jullie elkaar willen vasthouden – heel je leven lang

....., aanvaard jij voor God en de mensen, die jij liefhebt als je vrouw? Wil jij je aan haar geven en haar bijstaan in goede en kwade dagen, in voor- en tegenspoed, en beloof je haar trouw te blijven. [En samen met haar leven overeenkomstig de bedoeling van God?] Wat is daarop je antwoord?

....., aanvaard jij voor God en de mensen, die jij liefhebt als je man? Wil jij je aan hem geven en hem bijstaan in goede en kwade dagen, in voor- en tegenspoed, en beloof je hem trouw te blijven. [En samen met hem leven overeenkomstig de bedoeling van God?] Wat is daarop je antwoord?

trouwbelofte d

Geef elkaar dan nu de rechterhand

....., wil je hier tegenwoordig, aannemen als je wettige vrouw? En met haar samenleven overeenkomstig de bedoelingen van God?.

....., wil je hier tegenwoordig, aannemen als je wettige man? En met hem samenleven overeenkomstig de bedoelingen van God?.

trouwbelofte e

Geef elkaar dan nu de rechterhand

..... en, belijden jullie dat jullie in dit huwelijk door God zelf geroepen zijn tot liefde en trouw aan elkaar [in goede en kwade dagen, in rijkdom en armoede, in ziekte en gezondheid, tot de dood jullie zal scheiden] en willen jullie samen in Zijn Naam jullie verantwoordelijkheid aanvaarden voor elkaar en voor hen die jullie worden toevertrouwd, en voor de dienst als gezin aan de samenleving. wat is daarop je antwoord?

.....wat is daarop je antwoord?

trouwbelofte f, door het bruidspaar zelf uit te spreken (tekst: Sytze de Vries)

Voor God en zijn gemeente wil ik... hier jouw naam met liefde noemen. Met vreugde vraag ik jou, blijvend deelgenoot te zijn van mijn leven. Ik beloof met trouw en volharding naast jou te staan in goede en kwade dagen. En ik verlang samen met jou de weg te gaan naar het Rijk van God. Moge Hij ons daarbij voorgaan. Voor God en zijn gemeente wil ik... hier jouw naam met liefde noemen... enz.

3. WISSELEN VAN DE RINGEN

a. en, nu jullie met woorden hebben gezegd elkaar tot man en vrouw te willen zijn, bezegel dit dan door het uitwisselen van de ringen. Mogen deze ringen een teken zijn voor jullie trouw aan elkaar en een symbool van jullie liefde, zoals ook God ons in Zijn trouw omsluit en met Zijn liefde omringt, en een teken en een blijvende herinnering van de belofte die jullie vandaag aan God en aan elkaar gedaan hebben. Doe dan nu elkaar de ringen aan...

b en, geeft elkaar de ring als teken van jullie verbond

c. Wisselt de ringen als symbool van de band die jullie aan elkaar verbindt. Deze ringen zijn de tekenen en een blijvende herinnering van de beloften die jullie vandaag aan God en aan elkaar gedaan hebben

d. een andere mogelijkheid is dat bruid en bruidegom elkaar toespreken, bv.: "... ik heb je lief als de vrouw (de man) die mij voortaan is toevertrouwd en als teken geef ik je deze ring ...".

4. INZEGENING VAN HET HUWELIJK

Na de uitwisseling van de ringen knielen bruid en bruidegom neer om de zegen te ontvangen. Deze zegen is geen verzekering van voorspoed, maar een belofte dat God mee wil gaan met Zijn genade en zorg...

zegen a.

De Vader der barmhartigheid, Die u door Zijn genade tot deze heilige staat van het huwelijk geroepen heeft, verbindt u met rechte liefde en trouw, en geve u Zijn zegen

zegen b.

Heer, onze God, God van het verbond, wij bidden U voor deze beiden, man en vrouw, verbonden in Uw Naam: help hen dat zij elkaar tot hulp zullen zijn; bewaar en vernieuw hun liefde en trouw door Uw nabijheid: de Vader van onze Heer Jezus Christus zal jullie zegenen en behoeven, opdat jullie in vrede en vreugde zullen samenwonen, al jullie dagen, tot zegen van velen. AMEN.

zegen c.

Heer des hemels en der eeuwige liefde, wij danken U dat deze beiden in elkaar zo grote liefde en trouw gevonden hebben dat zij hun levens willen verenigen en willen samen leven al hun dagen. En aangezien wij mensen zonder uw hulp niets vermogen bidden wij U dat U hen verleent de genade van uw Heilige Geest. Help hen om zich met kinderlijk vertrouwen te stellen in uw liefderijke hoede en in dit verbond te bouwen op uw onveranderlijke genade door Christus onze Heer. De Vader der barmhartigheid, Die u door Zijn genade tot deze heilige staat van het huwelijk geroepen heeft, verbindt u met rechte liefde en trouw, en geve u Zijn zegen.

zegen d.

"Wees dan gezegend, jullie twee tot een huis verenigd: ontferm je over alle levende ziel die God op je weg zal zenden en wees vrolijk voor het aangezicht van Hem, die jullie bewaren zal op al je wegen en het werk van zijn handen niet loslaat omdat Hij ook jullie God wil zijn, nu en tot in eeuwigheid. AMEN."

zegen e.

"Wees dan gezegend, jullie twee tot een huis verenigd: ontferm je over alle levende ziel die God op je weg zal zenden ontferm je over kinderen als die je geschonken worden; ontferm je over vreemden, over mensen die je steun zoeken; ontvang hen in gastvrijheid. Wees vrolijk voor het aangezicht van Hem, die jullie bewaren zal op al je wegen, vast gegrift in de palm van zijn hand. De Heer verbindt u met rechte liefde en trouw en geve u zijn zegen. AMEN.

zegen f. (tekst: Sytze de Vries)

Laat God, die liefde is, jullie dragen met kracht, en zegenen met genade, jullie bewaren voor elkaar, en maken tot een huis van vrede voor ons allen. AMEN.

D. DIENST VAN HET ANTWOORD

Na de inzegening van het huwelijk kan hier de dankbaarheid hierover worden uitgesproken. Het is goed zijn om samen met de predikant erover na te denken wat er in de gebeden aan de orde moet komen. Te denken is aan: dank voor het feit dat men met elkaar verder mag gaan; dank voor de belofte dat de Heer mee gaat. Daarnaast kan er voorbede gevraagd worden voor: de families waaruit het echtpaar afkomstig is, een concreet onderwerp of doel waarbij men zich betrokken voelt. Het is goed denkbaar dat bruid en bruidegom (of de familie) ook zelf de dank en voorbeden uitspreken.

E. ZEGEN

Na de felicitaties aan het bruidspaar en hun familie wordt de dienst besloten met een zegen voor alle aanwezigen. Als gezegende mensen, met-en-voor-elkaar, mag men de wereld in om daar als mensen van God het leven te leven en te vieren!

IN V U L F O R M U L I E R

LITURGIE VOOR DE INZEGENING VAN EEN HUWELIJK

bruidspaar en,

trouwdatum:....., kerk:....., dominee

heeft de volgende keuze gemaakt:

orgelspel of andere muziek
bruidspaar komt binnen

A. VOORBEREIDING

woord van welkom
bemoediging en groet ('onze hulp...')
lied
gebed
lied

B. DIENST VAN HET WOORD

bijbellezing
(tweede bijbellezing)
(lied)
preek
lied

C. DE INZEGENING VAN HET HUWELIJK

1. inleiding
2. trouwbelofte (de 'vragen')
3. uitwisseling van de ringen (indien gewenst)
4. de eigenlijke inzegening van het huwelijk
lied ('toezingen van het bruidspaar')
(huwelijkskaars)
overhandigen huwelijksbijbel

D. DIENST VAN HET ANTWOORD

Gebeden, evt. bidden voor:
collecte
slotlied

E. ZEGEN

felicities